

Förord

Vem ska berätta för våra barn och barnbarn om, hur man levde förr i Ullvi? Snart är alla borta, som kommer ihåg hur det var! Med dessa ord i bakhuvudet samlades bybor redan 1982 för att insamla fotografier och upprätta kartor med namn på åkrar och ängar. Detta resulterade i en fotoutställning och ett antal fotoalbum med bilder från slutet av 1800-talet till modern tid.

Långt innan Ullvi bycirkel bildades fanns det bybor, som visade ett stort intresse för att skriva om gamla seder och bruk. Främst kan nämnas Rönnäs Olof Andersson (1883-1965), som i ett par handskrivna häften har nedtecknat "Vad de gamla berättat och vad jag själv och andra minnas om den gamla goda tiden". Andra ullvibor, som också skrivit om äldre tider är Karl Liljas (1903-1986), Gustaf Erkers (1913-2001) och Liljas Maria Hed (1897-1985).

Efter att bycirkeln legat nere under några år väcktes ett intresse att åter igen träffas för att göra en sammanställning av de anteckningar, som finns om Ullvi. Sedan 1996 har bybor träffats vintertid var 14:e dag för att dokumentera så mycket som möjligt om byn. Ullvi bycirkel är inte någon sluten krets utan alla i byn är välkomna att delta. Därför är många delaktiga i de publikationer, som bycirkeln givit ut. Det första häftet gavs ut hösten 1998, "Gårdar och släkter i Ullvi", som visar bilder på alla byns gårdar och uppgift om dess ägare. Fyra år senare gav bycirkeln ut "Ullvibor i 350 år", som beskriver de människor, som har bott i Ullvi ända sedan början av 1600-talet.

Nu är det dags för Ullvi bycirkel att presentera "Ullvi genom sekler". Många avsnitt i boken är hämtade från Rönnäs Olof Anderssons minnesbok. Dessa har tillsammans med nerteckningar från andra äldre bybor kompletterats med minnesbilder från bycirkelns medlemmar. En stor tillgång har också varit alla byns protokoll och räkenskapsböcker. Det som publiceras i boken är endast en del av allt material, som finns i byns stora arkiv.

Som inledningsvis har sagts, är det viktigt att till nästa generation förmedla, hur man levde förr i Ullvi. Bycirkeln har försökt att ge en bild av hur byn har förändrats genom åren och valt att låta ullviborna själva komma till tals genom direkta citat. Sammanställningen utgör värdefull information om sådant som redan har börjat falla i glömska. Boken kan ses som ett komplement till bycirkelns förra utgåva "Ullvibor i 350 år", i vilken man närmare kan hämta uppgifter om de personer och gårdar, som beskrivs i "Ullvi genom sekler." Vi vill rikta ett stort tack till alla de bybor, som så välvilligt har delat med sig av sina minnen.

Ullvi bycirkel i februari 2007

Monica Rönnkvist



Bycirkeln
som arbetat
med boken

